



God bestaat niet?

Evangelisatiegesprekken voeren met praktische atheïsten



Citaat

- ‘Ik wil dat atheïsme waar is en ik voel me ongemakkelijk bij het feit dat sommige van de intelligentste en best geïnformeerde mensen die ik ken gelovig zijn. Het is niet alleen maar dat ik niet in God geloof (...) Het is zelfs zo dat ik hoop dat er geen God is! Ik wil niet dat er een God is; ik wil niet dat het universum zo in elkaar zit’ – Thomas Nagel (1997)

Agenda

- Welkom
- Voorstellen
- Lezing
 - Algemeen: hartelijk luisteren
 - Atheïsme: hartenzaak, verplaatsen, aanknopingspunten
- Pauze
- Bespreking (groepjes)

Welkom

- Doel Efeze 4:12
 - 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
 - 12 Tot de volmaking [= opleiding, toerusting] der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus
- Werkwijze theorie & praktijk koppelen
- Verwachting eenheid, handvaten, heil

Algemeen: hartelijk luisteren

- OMA thuislaten
 - Oordeel
 - Mening
 - Aanname
- Puinruimen
- Terugvragen
- Zaaïen



Atheïsme: twee soorten

- Atheïsme = ‘a+theos’, zonder God
 - Relatieve atheïsten
 - Geen God, wel ‘iets’
 - Weet het niet, boeit het niet
 - Absolute atheïsten
 - Geen bovennatuurlijke orde
 - Geen wonderen
 - Er zijn ook nog ‘anti-theïsten’, militante atheïsten

Atheïsten: ook mensen

- Mensen zijn verlangende wezens (Augustinus)
 - De economie van het hart drijft ons
 - Het hart is een maatschappij van tegengestelde stemmen
- Zelfkennis = naast atheïst gaan staan
 - In iedereen schuilt een atheïst
 - Richten op het hart in gesprekken
 - Waarom, hoe komt het; delen in Jezus' bewogenheid

Atheïsme: overwegingen I

- Geloven is kinderachtig
 - Waarom? Zit wel waarheid in, nauwelijks ongelovige kinderen!
- Geloven is irrationeel, zonder bewijzen
 - Wat van belang is wel te bewijzen? Liefde, geluk, vrijheid, etc.?
 - Hoogmoedig dat een mens God kan bewijzen
- Er is geen macht buiten mij: je moet zelfstandig denken
 - Welke mens is volledig zelfstandig? Altijd vertrouwen nodig (China?)

Atheïsme: overwegingen II

- De Bijbel is onredelijk: uitverkiezing, genocide, hel, etc.
 - Samen de Bijbel lezen enige oplossing, vaak berust op onkunde
- Jezelf / levensidealen niet op willen geven
 - Is dit het hoogste goed? Hoe zit het met (na) de dood?
- **Traumatische / teleurstellende gebeurtenissen**
 - Luisteren, luisteren, begrip tonen, vragen stellen
 - Argumenten hebben geen zin; open oor, open hart

Atheïsten: aanknopingspunten

- Onvervulde verlangens
 - In onze verlangens ligt geen vervulling, alleen in het vinden wat er achter ligt: God. Zo niet: ontevredenheid (C.S. Lewis)
- Belangrijke vragen
 - Hoe is de wereld ontstaan? Waarom draait de aarde nog steeds?
 - Waarom is er orde en harmonie? Waarom kan ik liefhebben?
 - Waarom zijn mensen zedelijke wezens? Waarom is de dood er?
 - Hoe kunnen wij denken, bewustzijn? Waarom angst voor de dood?



Pauze



Groepjes: stel jezelf eerst voor

- Naam
- Herkomst
- Wie de Heere Jezus voor u is
- Motivatie