

Alle religies zijn hetzelfde?

Evangelisatiegesprekken voeren met pluralisten



Blinde mannen en de olifant...



Christelijk zelfonderzoek...

- Is ons christelijke wereldbeeld niet gewoon onze mening?
- Zijn christenen niet simpelweg arrogant?
- Hebben miljarden anderen mensen het bij het foute eind?
- Kunnen andere religies niet *ook* gelijk hebben?
- Wat kun je er aan doen als je in een heidense omgeving wordt geboren?
- God is barmhartig: meerdere wegen naar Rome?

Welkom

- Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven
- Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden
- Handelingen 17
- Vragen vooraf?

Verschillende religies

- Ieder mens heeft religieus bewustzijn
- ‘De verwarde kennis van God’ (Calvijn)
 1. tasten naar God
 2. verlangen naar verlossing
 3. zoeken naar een gemeenschap
 4. besef van morele orde
 5. zoeken naar betekenis
- Jezus = God: enigste niet-afgoderij



Verschillende religies

	Continuïteit	Discontinuïteit
Islam	Majesteit van God Eerbiedige aanbidding	Jezus slechts een profeet; geen Drie-eenheid
Boeddhisme	Medelijden/compassie Onzelfzuchtige zoektocht naar redding	Onpersoonlijke verlossing door meditatie en verlichting
Hindoeïsme	Wil contact met ultieme geestelijke realiteit	Onpersoonlijke 'god', veelgodendom (polytheïsme - 300.000)
Confucianisme	Universele normen en waarden, dit uitleven	Levenswandel los van 'god', 'god' is een structuur
Jodendom	Oude testament, in basis zelfde God	Jezus slechts een profeet; geen Drie-eenheid

Oorzaken vermenging religies

- Globalisatie
 - Land-, taal- en cultuurscheiding verdwijnt
- Globale crises
 - Kans op vrede, eenheid, verbetering 'groter'
- Ideologie: religieus pluralisme
 - Postmodernisme: tolerantie, ervaring, gelijkheid, vrijheid
 - Pijnlijk verleden Westen: kolonisatie, fascisme, superioriteit

(Religieus) pluralisme

- “Een systeem of leer die het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt neemt”
- Geen absolute waarheid, slechts 'afspraken'
 - “Waarheid claimen is arrogant, intolerant en discriminerend”
- Kinderen van onze tijd, plaats en cultuur (relativisme)
 - “Als ik in Bagdad was geboren, was ik moslim”
- Iedereen een stukje van de ene allesomvattende waarheid...
 - “Grootste uitdaging in de 21^e eeuw”, zowel in kerk als maatschappij

Pluralisme: gevolgen

- “Natuurlijk geloof ik in god!”
- “Het is toch allemaal dezelfde god!”
- “We moeten met elkaar met eenheid zoeken”
- “Mooi dat jij dat gelooft, zelf denk ik er anders over”
- “De Bijbel? Die is niet meer van deze tijd”
- “Wie zeg dat alleen jullie het alleen bij het rechte eind hebben?”

Pluralisme: weerlegging

- Zelfweerlegend
 - Nóg een geloof erbij: meer waarheidsclaims, arrogantie en dogma's
- Onpersoonlijke religie
 - God? Verlossing? Hemel? Hobby van gelijkgezinden, nietszeggend
- Exclusiviteit verschillende religies wordt genegeerd
 - Verschillende religies sluiten elkaar simpelweg uit
 - Ontkennen van het *solo christo* is dus een waarheidsclaim

Pluralisme: aanknopingspunten

- Natuurlijk religieus bewustzijn
 - God, verlossing, gemeenschap, moraal, betekenis
- Streven naar eenheid is goed
 - Maar zou met één wereldreligie de wereld beter worden?
- Waarheid
 - Is waarheid een mening? Heeft Gods openbaring zeggenschap?

Karakter van het christendom

- Één Waarheid
 - Jezus is óf de Zoon van God, óf niet
- Éen probleem
 - Zonde is een universeel probleem, voor ieder persoonlijk
- Éen Verlosser
 - God is exclusief, met heil juist voor iedereen (inclusief)
- Kortom: het evangelie is de maatstaf



Pauze

