

Zondekennis en alverzoening?

Evangelisatiegesprekken voeren met (on)geruste Westerlingen



Welkom

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem

Johannes 3:17-18, 36

Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

1 Johannes 5:12-13

Inventarisatie en stellingen

- Onze ervaringen m.b.t. deze thematiek in gesprekken?
- “Adam niet geleerd is Christus niet begeerd”: zonder “zonde” is het christelijke geloof niet te begrijpen en kun je niet in Christus geloven’
- ‘Iedereen die niet in Christus gelooft (bewust of onbewust) gaat voor eeuwig verloren in de hel’

Voordat we verder gaan...

- Alverzoening houdt in dat iedereen wordt gered
- 53% van NL gelooft in leven na de dood, 17% hemel, 4% hel
- "Ik zie ons brein als een computer die zal stoppen wanneer haar componenten falen. Er is geen hemel of leven na de dood voor kapotte computers: dat is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood" (Stephen Hawking)
- 'Hel' wordt 11 van de 12 keer in het NT door Jezus gebruikt
- 13% van Jezus' uitspraken gaan over oordeel en hel

Voordat we verder gaan...

- Geloof in de hel is stukken minder populair. Slechts 4 procent gelooft daar nog in. Van Saane: "De straf kiezen doe je omdat je die móet kiezen van een religie, een groep, een kerk. Als geloof een vrije keuze is geworden, waarom zou je dan nog geloven in de hel?"
- Dat er vroeger wel in een hel werd geloofd, heeft volgens Van Saane te maken met het feit dat de kerk de hoeder was van de moraal. "Met de hel kun je mensen in het gareel te houden. Om gedrag te vormen werkt het uitstekend, want het is de ultieme straf. Zo is het natuurlijk altijd ingezet."
- Bron: <https://www.trouw.nl/home/het-hiernamaals-is-vooral-een-walhalla-zonder-god~a9b7bb83/> (2015)

Liefde overwint...!?! Ds. Rob Bell



Wat is er aan de hand?

1. Verdraaid beeld van God
2. Verdraaid beeld van zonde/jezelf
3. Verdraaid beeld van hemel/hel

Gevolgen

- Valse rust
- Optimistisch mensbeeld
- Persoonlijke verzoening/verlossing raakt uit beeld
- Hemel wordt een speeltuin zonder God
- God raakt overbodig
- **Conclusie: waarom geloven??**

1. Verkeerd Godsbeeld

- God bestaat niet/God heeft kwade gemaakt of gedoogd
 - Kwaad is er altijd geweest, het beste van maken
- God is liefde (los van Gods verdere eigenschappen)
 - Alles komt daarom goed
- God is een Wreker (los van Gods verdere eigenschappen)
 - Afwachten of God je genadig wil zijn
- **Bijbels:** God is liefde, heilig, rechtvaardig, ...
 - Alles komt samen in kruis en opstanding van de Heere Jezus

2. Verkeerd beeld van zonde/zelf

- **Relativering zondeval en dus doodstaat mens (Gen 3, Rom 5, Ef 2)**
 - ‘Als God bestaat ga ik naar de hemel, want ik ben geen slecht mens.’
- **Zonde op *gedragsniveau*, niet op *zijns-/relatieniveau***
 - ‘Hitler en pedofielen zijn (misschien) in de hel. Ik als goed mens niet.’
- **Grote probleem van ieder mens is verbroken relatie met God**
- **Twee manieren om ernst van zonde in te zien: Golgotha en hel**
 - De enige straf die past bij God afwijzen is eeuwige verdoemenis
 - Oplossing is niet gedragsverandering maar zien op Jezus

3. Verkeerd beeld van hemel/hel

- Nadruk ligt op *locatie*, niet op *toestand*
 - Hemel is een goede plek, hel een slechte plek
- Je krijgt toegang tot hemel als je een goed mens bent
- Je komt in de hel als je héle erge dingen hebt gedaan
- Zonder God is de hemel de hel; hemel is mét genadige God, hel zonder Gods genade
- In de hemel zijn zij die overwonnen hebben door het bloed van het Lam (Openb. 12:11); in de hel zijn zij die niet hebben geloofd

Kritische vragen in een gesprek

- Wie bepaalt wanneer je een goed mens bent? Kaders?
 - Een norm buiten jezelf is dan nodig; God
- Waar heb je het vandaan dat God liefde is?
 - Bijbel is enige bron die dat zegt, staat nog meer in over God!
- Waarom zou Gods liefde straf uitsluiten?
- Is het niet heel wreed als iedereen wordt gered?
 - Er wordt dan nooit echt recht gedaan aan het einde der tijden
- Als je God niet persoonlijk kent, wat moet je in de hemel?

Overwegingen in een gesprek

- Boodschap zonde en hel niet negatief, juist positief!
 - Opdat jij er niet komt & het kwade is alreeds overwonnen
- Echte liefde gaat samen met rechtvaardigheid, jaloezie
 - Echte liefde is gekwetst bij overtredingen
- Juist de hel laat ernst van de zonde zien
 - Jezus heeft de hel gedragen aan het kruis: redding beschikbaar

Boekentips

- Tim Keller – Bij je volle verstand (prachtige cultuurschets)
- Time Keller – In alle redelijkheid (wat meer gericht op het verstand)
- Morgan & Peterson – Hell On Fire (theologisch)



Pauze

