



Geloven in ‘iets’?

Evangelisatiegesprekken voeren met ietsisten en agnosten



Levensvisie van ietsisten/agnosten

- Ik geloof nog steeds dat er ‘iets’ meer is tussen hemel en aarde, maar doe er niets mee. Soms ervaar je iets, en verbindt je er een religieuze meerwaarde aan. Iets ontroert je, iets raakt je, of er gebeurt iets onverklaarbaars. ‘Dat moet wel iets zijn’, denk ik dan.
- Het geloof van een ietsist onderscheidt zich van andere geloven doordat een ietsist *zijn geloof steeds aanpast aan zijn leven, en niet zijn leven aan zijn geloof*. Er bestaan geen dogma’s over goed en kwaad en er zijn geen tien geboden. Een ietsist ‘shopt’ wat rond en pikt overal zijn wijsheden vandaan: van diverse geloven, van de wetenschap, van internet, van vrienden, uit de krant, de Libelle...

• Bron: <http://www.engelfriet.net/richard/ietsist.htm>

*Maar op die dag zonder keus
Met de deksel op mijn neus
Als ik straks lig opgebaard, door nabestaanden
aangestaard
Laat dan achter wat aan het bederven is.
Verdeel meteen de erfenis
Als ik dood ben.
Of kapot - niet op de valreep nog even God
Ik wil geen toespraak geen preken
Niet van priesters niet van leken
Geloof in mij nu ik nog leef
Want nu ik nog leef laat nu de glazen zingen
Laat ze barsten in duizend scherven van geluk
Nu ik nog leef laat me nu mijn liedje zingen
Want nu ik nog leef wil ik sterven van geluk
Maar ik ben nog niet aan doodgaan toe
Da's wel het laatste wat ik doe
Nu ik nog leef, nu ik nog leef
Noem me lief, nu ik nog leef - Harrie Jekkers*

Welkom

- Lezen Johannes 18:34-38
 - Pilatus was premoderne agnost
- Lezen Handelingen 17:22-34
 - De Atheners waren premoderne ietsisten (en polytheïsten)

Overzicht 'ismen'

- Theïsme: geloof in een god
- Atheïsme: geen geloof in een god/het bovennatuurlijke
- **Agnosticisme**: weet niet of er een god bestaat, boeit niet
- **Ietisme**: er is *iets* hogers, maar is onkenbaar of irrelevant
 - Bijna 50% van Nederland
 - Sinds 30 jaar in opkomst

Ietsisme

Theologie van de leunstoel

- Lui
- Gevoel
- Relativistisch
- Individualistisch
- Vaag

Agnosticisme

Theologie van de lauwheid

- Onverschillig
- Hard
- Relativistisch
- Individualistisch
- Vaag

Agnosticisme (agnosme)

- Onverschilligheid, zwijgen
- Verlangt niet naar God en volkomen goede
 - Een gezond mens heeft geen dokter nodig
- Nut van 'christelijke God' wordt niet ingezien; teleurstelling
- Typisch Westers

Overwegingen bij agnosten

- Pijn nodig om God nodig te krijgen
- 1. Eindigheid
 - Dood is radicaal, een vijand, maakt alles zinloos
- 2. Ware menselijkheid vanuit God
 - ‘de humaniteit zonder diviniteit slaat om in bestialiteit’

Ietsisme

- Geloof in een hogere macht die verder onbenoemd blijft
- Tegen *dogmatisch* geloof
- Zingeving
 - “Zodra je aan de orthodoxie gaat rammelen, glij je met een niet te stoppen vaart de kerk uit, en kom je onvermijdelijk terecht in het atheïsme, of het ”ietsisme”. Dat laatste is, blijkens onlangs gepubliceerd onderzoek, de religie van de meerderheid der nu levende Nederlanders: het geloof dat er ”toch iets moet zijn”, omdat het zo'n akelig idee is dat het leven geen zin en geen vervolg zou hebben” – Ronald Plasterk (1997)

Overwegingen bij ietsisten

- Ook ietsisme is niet te bewijzen...
- Vlees noch vis
 - Of God bestaat, of Hij bestaat niet
- Nooit een eindstation?
 - Balanceren tussen 'atheïsme' en 'theïsme'
- Inconsequent; als 'iets' bestaat...
 - Is dat ook te kennen!
 - Als God bestaat heeft dat verstrekkende gevolgen

Aanknopingspunten

- Religieus besef: van 'iets' naar Iemand (Hand. 17)
 - Feit dat er iets is betekent dat het kenbaar is
 - Wat als 'iets' ons ergens voor zou willen waarschuwen enz.?
 - Investeren in toekomst niet belangrijk?
- Een christendom dat de Waarheid belijdt zonder de doorboorde handen van Jezus en de Voorzienigheid van God losmaakt van de handen van de Vader, verwordt tot een vorm van ietsisme. (Prof. M.J. Kater)



Pauze

